

Το παρακάτω **πλαίσιο λόγου** δημιουργήθηκε απο την Ελευθεριακή Πάρεμβαση Πάντειου και είναι αποτέλεσμα συζήτησης και μιας διαδικασίας συνδιαμόρφωσης πάνω σε θέματα της επικαιρότητας που θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει δραστηριοποίηση απο τη φοιτητική κοινότητα. Η ύπαρξη όσο το δυνατόν περισσότερου κόσμου και η ενεργή συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση είναι το διακύβευμα ώστε η διαδικασία να αποκτήσει πραγματικό αμεσοδημοκρατικό χαρακτήρα. Δηλαδή να συζητάμε και να συναποφασίζουμε ισότιμα χωρίς να διαχωριζόμαστε σε ακροατήριο και ομιλητές αφήνοντας κάποιους λίγους να μιλάνε εξ' ονοματός μας. Η οργάνωση ενός δυναμικού, ταξικού, αντιεραρχικού κινήματος δεν χωράει σε κομματικές λογικές ανάθεσης που στόχο έχουν την περιχαράκωση και τον έλεγχο του.

Η κρίση είναι μια υπέροχη ευκαιρία...

... για τα εθνικά και υπερεθνικά αφεντικά που υποτιμούν τις ζωές και την νοημοσύνη μας. Στο όνομα της κρίσης 2 ½ χρόνια τώρα μας ταΐζουν παραμύθια περι διάσωσης ενώ παράλληλα μας τρομοκρατούν και μας καταστέλουν. Όσο μας εξαθλιώνουν μας στρέφουν τον έναν ενάντια στον άλλον με την μέθοδο του “διαίρει και βασίλευε”. Την εργοδοτική τρομοκρατία και το έργο της αστυνομίας έρχονται να συμπληρώσουν τα τάγματα εφόδου των φασιστών τα οποία το κράτος προμοτάρει με κάθε ευκαιρία, υλικά και επικοινωνιακά. Παράλληλα ζούμε στο πετσί μας την δημοκρατία τους όταν συλλαμβάνουν διαδηλωτές πριν καν διαδηλώσουν ή βασανίζουν και διαπομπεύουν αντιφασίστες/τριες.

Εν τω μεταξύ το νέο πακέτο μέτρων αφορά τα όρια συνταξιοδότησης και την μείωση των συντάξεων και εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο εντατικοποίησης της εργασίας και διάλυσης των κοινωνικών παροχών(οπως πχ. η υγεία). Η επίθεση που συντελείται στις κατακτήσεις του εργατικού κινήματος διαλύοντας τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καταργώντας τα επιδόματα και ψαλιδίζοντας τους μισθούς γίνεται στο όνομα της εξόδου απ' την κρίση και της εθνικής σωτηρίας αναγκάζοντας εμάς να πληρώσουμε τα σπασμένα τους. Παρολαυτά η ανεργία αυξάνεται φτάνοντας στο 25,1% και σε συνδυασμό με το συνεχώς αυξανόμενο κόστος ζωής μας κάνει να αδυνατούμε να καλύψουμε ακόμα και τις βασικές μας βιοτικές ανάγκες.

Τι είναι όμως το νέο πανεπιστήμιο που ευαγγελίζονται;

Μέρος της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης συντελείται εδώ και αρκετά χρόνια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όσο το κράτος και οι εντολοδόχοι του στα πανεπιστήμια δεν μπορούσαν να περάσουν τους νόμους για την ιδιωτικοποίηση επίσημα λόγω των αγώνων του φοιτητικού κινήματος το κάναν απο την πίσω πόρτα χαρίζοντας σιγά σιγά υπηρεσίες του πανεπιστημίου στα χέρια των ιδιωτών. Σταδιακά χωρίς να το καταλαβαίνουμε το κόστος φοίτησης μετακυλύοταν απο το κράτος σε εμάς και απο εκεί στην τσέπη του ιδιωτικού κεφαλαίου.

Επίσης ο θεσμός του “μαζικού πανεπιστημίου” φτάνει πια επίσημα στο τέλος του αφού αδυνατεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της αγοράς στην τωρινή συγκυρία και προετοιμάζει το έδαφος για ένα πανεπιστήμιο για λίγους εμφανώς πιο ταξικό. Στο νέο αυτό πανεπιστήμιο το συνταγματικά κατοχυρωμένο άσυλο καταργείται και τυπικά καταγράφοντας το τέλος της μεταπολιτευτικής συναίνεσης και των παραχωρήσεων που είχαν γίνει.

Με τον περσινό νόμο Διαμαντοπούλου και με τις όποιες επικοινωνιακού χαρακτήρα φετινές αλλαγές μπαίνει η επίσημη σφραγίδα της εμπορευματοποίησης του πανεπιστημίου. Έτσι λοιπόν το “δημόσιο δωρεάν” πανεπιστήμιο γίνεται επίσημα μαγαζί αφου ο εκάστοτε καλοθελητής επιχειρηματίας μέσω της χρηματοδότησης του και με στόχο το κέρδος θα μπορεί να επικρίνει και να κατακρίνει τη γνώση που παράγεται. Έτσι οποιοδήποτε τμήμα δεν συνεισφέρει μέσω ερευνών και γνωστικού αντικειμένου στην εξυπηρέτηση συμφερόντων θεωρείται άχρηστο και ακολουθεί τη μοίρα του, δηλαδή την συγχώνευση, την κατάργηση ή τα δίδακτρα. Ζωντανό παράδειγμα οι κοινωνικές επιστήμες, οι πλέον επίφοβες να αντιμετωπιστούν ως “μη αποδοτικές” και άκαιρες.

Η εντατικοποίηση απο την άλλη με τα ν+2 χρόνια καταδεικνύει emphaticά τον νέο μονοδιάστατο σκοπό του φοιτητή(απόκτηση πτυχίου) καθιστώντας τον πειθήνιο και τον προετοιμάζει για τον ρόλο του ως ευέλικτο εργαζόμενο.

Το πολυπόθητο αυτό πτυχίο παύει να έχει την παλαιά του μορφή και μετατρέπεται σε ένα χαρτί διάσπαρτων πιστωτικών μονάδων που δεν περιγράφει ένα επιστημονικό γνωστικό πεδίο αλλά ένα συνοθύλευμα περιζήτητων μαθημάτων χωρίς συνοχή. Άλλος ένας τρόπος δηλαδή, να ενταθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των φοιτητών καθρεφτίζοντας την εργασιακή πραγματικότητα.

Επιπλέον με το νέο νόμο ακόμα και οι μέχρι τώρα αυτονόητες παροχές καταργούνται ή τίθενται επι πληρωμής. Στο εαρινό εξάμηνο τα δωρεάν συγγράμματα καταργούνται ενώ η σίτιση και η στέγαση είναι ένα βήμα πριν θεωρηθούν ατομικό πρόβλημα του φοιτητή. Μάλιστα στο Πάντειο το θέμα των εστιών αποκτάει νέο νόημα αφού μετά την φαντασμαγορική εκκαθάριση που οργάνωσε ο πρύτανης σε συνεργασία με την αστυνομία και τις παρατάξεις οι εστίες παραμένουν κλειδωμένες και άδειες.

Θεσμική και πρακτική επικύρωση όλων των παραπάνω είναι τα λεγόμενα νέα Συμβούλια Διοίκησης που θα αποτελούνται από 8 καθηγητές, 6 εξωτερικά μέλη (μανατζερ, οικονομικοί σύμβουλοι κλπ.) και έναν φοιτητή που θα δουλέψουν όλοι μαζί για την διαφάνεια και το καλό του πανεπιστημίου όπως λένε. Αν δει κάποιος τα ονόματα των ενδιαφερομένων καθηγητών θα καταλάβει γιατί τέτοια προεμούρα για την συγκρότηση του νέου αυτού οργάνου που σε συνδυασμό με τους γενικότερους στόχους του νόμου 4076 θα βάλουν οριστικά την ταφόπλακα στα εναπομείναντα κекτημένα. Οι εκλογές για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών θα γίνει τη Δευτέρα 22/10 και αυτή για τον φοιτητή την Τετάρτη 24/10.



Η κρίση είναι μια υπέροχη ευκαιρία...

...ώστε να διαλύσουμε τις αυταπάτες περι κοινωνικής ανόδου, περι του ρόλου του πανεπιστημίου μέσα στο εκμεταλλευτικό σύστημα που ζούμε, περι μεταρρυθμίσεων που γίνονται από τους από πάνω για το καλό μας.

Δεν είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε άκριτα το υπάρχον "δημόσιο δωρεάν" πανεπιστήμιο, την κυρίαρχη γνώση που μας παρέχει και όλους αυτούς που κάνουν τόσα χρόνια μπίζνες μέσα σε αυτό (παρατάξεις, μεγαλοκαθηγητές, πρυτάνεις).

Είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε τα συμφεροντά μας ως εκμεταλλευόμενοι μαζί με όλους όσους πλήττονται με τον ίδιο τρόπο. Είμαστε εδώ για να βάλουμε τις βάσεις για αγώνες που θα ξεφεύγουν από στενά συντηχενιακά πλαίσια, θα βάλουν ευθέως το ταξικό πρόταγμα και θα ενωθούν με τους εργατικούς αγώνες. Για ένα πανεπιστήμιο ανοιχτό στην κοινωνία που θα ταχθεί υπέρ της στον πόλεμο που διεξάγεται.

- **Άμεση κατάργηση του νόμου 4071**
- **Όχι στο πανεπιστήμιο-επιχείρηση**

Προτείνουμε

- **Κατάληψη από σήμερα 17/10 ως και τις 24/10.**
 - Μια κατάληψη μαζική, ανοιχτή, ζωντανή που θα κάνει το Πάντειο κέντρο αγώνα και αντιπληροφόρησης.
- **Μπλοκάρισμα των εκλογών Συμβουλίων Διοίκησης στις 22/10 (εκλογή καθηγητών) και στις 24/10 (εκλογή φοιτητή) στην κατελημμένη σχολή.**
- **Συμμετοχή στην αυριανή απεργιακή πορεία στις 11 π.μ. στο Μουσείο με διακριτό μπλοκ του φοιτητικού συλλόγου Παντείου.**

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΑΝΤΕΙΟΥ