



ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Τα τελευταία χρόνια η επίθεση της κυριαρχίας στην κοινωνία επεκτείνεται πέρα απο τη σφαίρα του οικονομικού και σε όλο το φάσμα των κοινωνικών κατακτήσεων. Ως κατάκτηση φυσικά θεωρούμε και την περιπλάνηση στους δημόσιους χώρους χωρίς κάποιο αντίτιμο ή το φόβο κυρώσεων. Σε μια τέτοια συγκυρία η κοινωνία δείχνει εκτός κάποιων εξαιρέσεων μουδιασμένη και αμέτοχη αποδέχεται τις προφάσεις περι «αξιοποιήσεων» (βλ. Παραλίες, αεροδρόμιο Ελληνικού) χωρίς να αντιλαμβάνεται τον περιορισμό που η ίδια υφίσταται και τις επιπτώσεις που θα έχει αυτό στο μέλλον. Έτσι οι ελεύθεροι χώροι παραδίδονται στο ιδιωτικό κεφάλαιο ή απονεκρώνονται.

Μια τέτοια περίπτωση εξελίσσεται σταδιακά στο Πάντειο όπου επιχειρήσεις, στρατός και αστυνομία εισέρχονται θεσμικά (βλ. νέα συμβλούλια διοίκησης) είτε απο την πίσω πόρτα (βλ. ερευνητικά προγράμματα) παράγοντας ίδια οφέλη ενώ κάθε άλλη διαδικασία (απο πολιτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις μέχρι και το άραγμα στο κήπο) αποκλείεται χαρακτηριζόμενη σαν εξωπανεπιστημιακή και επιβλαβή για την εκπαιδευτική διαδικασία. Με λίγα λόγια κάθε τι που δεν έχει άμεση σχέση με τα θεσμισμένα μαθήματα και δεν αποφέρει υλικά οφέλη σε καθηγητές, κρατικούς μηχανισμούς και ιδιωτικό κεφάλαιο θεωρείται ανεπιθύμητη και εν γένει επικίνδυνη.

Για την αποφυγή τέτοιων ξένων προς το σύγχρονο πανεπιστήμιο πράξεων η διοίκηση του Παντείου αποφάσισε να τοποθετήσει σιδερένιες γκαραζόπορτες στις 30 Δεκεμβρίου (!). Η πρόφαση που χρησιμοποιήθηκε ήταν η παραβατικότητα που αναπτύσσεται εντός του πανεπιστημιακού χώρου τις βραδυνές ώρες ξεχνώντας εντέχνως οτι το Πάντειο βρίσκεται στο δρόμο της Αθήνας με τους περισσότερους μαφιόζους, μπράβους και νταβατζήδες. Υποκρισία. Το σημαντικό βέβαια είναι οτι δώθηκε σαφή εικόνα για τη νέα ακόμα πιο αποστειρωμένη και απομονωμένη απο τη κοινωνία εκδοχή του πανεπιστημίου,

Μπροστά και σε αυτόν τον περιορισμό άλλοι τρίβουν τα χέρια τους που θα κάνουν τις δουλειές τους ανενόχλητοι και άλλοι στέκονται αδιάφοροι. Εμείς προβαίνουμε στο αυτονόητο και με την μειοψηφική φυσική μας παρουσία επαναοικειοποιούμε το χώρο που μας ανήκει.

Κρατάμε ανοιχτές τις πόρτες και προβάλλουμε την ταινία Free World(του Ken Loach)στο κήπο του Παντείου τη Παρασκευή 25 Μαΐου στις 8:30μ.μ.

Αντιεξουσιαστικό στέκι Παντείου
Ελευθεριακή παρέμβαση Παντείου
Συμβούλια για την αποασυλοποίηση της σκέψης
σύντροφοι/συντρόφισσες απο το Πάντειο