

Ημέρα: 7 Μαΐου.
Τόπος: Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Θέμα: Φοιτητικές Εκλογές.

Όπου γράφει “Ψήφισέ το”, Αψήφισέ το!



Μπαίνοντας στη σχολή μετά τις διακοπές του Πάσχα ακολουθούν αυτές οι επόμενες μέρες της νοσταλγίας των διακοπών, όλοι θα θέλαμε μια ακόμη μέρα, ευτυχώς για εμάς φροντίζουν πάντοτε οι φοιτητικές παρατάξεις. Υπάρχει αυτή η μέρα. Είναι η 7η Μάη. Μέρα φοιτητικών εκλογών. Μέρα που οι παρατάξεις ζητάνε την ψήφου σου και υπενθυμίζουν η κάθε μία με τον τρόπο της πόσο σημαντικό είναι να είσαι “ενεργός πολίτης”.

Η εκλογική διαδικασία εντός του πανεπιστημίου αποτελεί άλλη μια δικλείδα αντιπροσώπευσης, που καταρρακώνει τη δυνατότητα αμεσοδημοκρατικών διαδικασιών, συντηρώντας έτσι τη ψευδαίσθηση της συμμετοχής, και αναπαράγοντας τη νοοτροπία της ανάθεσης της ζωής του/της καθένα/μιας μέσα στο πανεπιστήμιο σε κάποιον ειδικό. Δεν υπάρχουν ειδικοί για τη ζωή μας.

Αποφασίζουμε εμείς για εμάς, και παίρνουμε τις ζωές μας, στα χέρια

μας. Ο/η εκάστοτε ψηφοφόρος, ρίχνοντας την ψήφου του, παραχωρεί οικειοθελώς ένα κομμάτι της ελευθερίας του και της αυτονομίας του σε κάποιον “πεφωτισμένο” ειδήμονα. Η πολιτική δεν είναι επιστήμη. Δεν μπορεί κανείς αντιπρόσωπος να λύσει τα προβλήματα μας καλύτερα απ’ ότι εμείς οι ίδιες, και αυτά δε θα λυθούν ούτε με εκλογές, ούτε με Διοικητικά Συμβούλια, αλλά μέσω συλλογικών διαδικασιών από τα κάτω.

Τα κομματόσκυλα της Ν.Δ και της ΟΝΝΕΔ (ναι για τους Δαπίτες λέμε) ψαρεύουν κόσμο κατά τη διάρκεια των εγγραφών και με πάμπολλους και γνωστούς σε όλους τρόπους εξαγοράζουν την ψήφου τους. Μ’ αυτόν τον τρόπο νομιμοποιούνται και με πρόφαση γραφειοκρατικούς θεσμούς (έδρες το Δ.Σ και σφραγίδες) θεωρούν ότι “Μπορούν” και “Αποφασίζουν” όπως λένε και στις μπλε ταπετσαρίες που κολλάνε κάθε πρωί.

Παράλληλα να θυμίσουμε όμως και σ’ αυτούς τους επίδοξους καλοθελητές των αριστερών δυνάμεων οι οποίοι επικαλούνται την αναγκαιότητα αυτών των γραφειοκρατικών θεσμών για να καλούν νόμιμα στις Γενικές Συνελεύσεις ότι οι Γ.Σ νομιμοποιούνται ανάλογα με την προσέλευση των ατόμων. Ενας μαχητικός Φοιτητικός Σύλλογος δεν κρίνεται απ’ τις έδρες του αλλά από τη μαζικότητα και την αγωνιστικότητά του. Δε θέλουμε διαχειριστές, θέλουμε αυτοοργάνωση.

Προτάσσουμε την συνειδητή αποχή και απαξίωση των φοιτητικών εκλογών. Οι ισχύοντες θεσμοί, που διαιωνίζουν τις γραφειοκρατικές και ιεραρχικές σχέσεις, μόνο απέχθεια μας προκαλούν. Η παρουσία του καθένα μας δεν συνοψίζεται σε μία ημέρα ψευδαίσθησης “πολιτικού καθήκοντος” αλλά στις υπόλοιπες 364 δραστηριοποίησης στον χώρο μας. Δεν προτάσσουμε την αποχή της αδράνειας και της παθητικότητας, αλλά την άρνηση της συμμετοχής μας στις υπάρχουσες γραφειοκρατικές δομές (βλ. εκλογές, Δ.Σ). Τη συλλογική μας άρνηση να πληρώσουμε τη φοίτηση μας. Προτάσσουμε τη χρήση του πανεπιστημίου ως κοινωνικού χώρου, την επανανοηματοδότηση των, από καιρό εκφυλισμένων, γραφειοκρατικών Γενικών Συνελεύσεων, την προσπάθεια δημιουργίας κοινών δομών και δράσεων φοιτητών-εργαζομένων στο πανεπιστήμιο, μέσω επιτροπών αγώνα. Τη δημιουργία αυτοοργανωμένης κοινότητας αγώνα στις σχολές, για την ικανοποίηση των δικών μας αναγκών.

Για παράδειγμα, οι Γενικές Συνελεύσεις είναι μια ήδη υπάρχουσα θεσμοθετημένη εναλλακτική δομή λήψης αποφάσεων η οποία ενώ έχει αρκετές παθογένειες μπορεί, αν αξιοποιηθεί μαζικά και σωστά να λειτουργήσει πραγματικά αντιιεραρχικά και να προβάλλει νέους αδιαμεσολάβητους αγώνες εντός και εκτός του πανεπιστημίου, δρώντας με γνώμονα την οριζοντιότητα και τις ισότιμες σχέσεις. Κρίνουμε πολύ σημαντικότερη την παρουσία των φοιτητών στις Γενικές Συνελεύσεις για να αποφασίζουμε όλες/όλοι μαζί για όλους/όλες μας παρά στις εκλογές ενός σάπιου απαρχαιωμένου και απαξιωμένου θεσμού όπως το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΠΑΝΤΕΙΟΥ

epp.espivblogs.net

**-ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΑΠΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ, ΜΑΖΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ, ΑΝΤΙΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΓΩΝΑ**